

De vrienden van priester De L'Epée

Vanden Heckestraat 39

9050 Gent-Ledeberg

Programma zondag 28 mei 2017

Stadswandeling in Gent met VIZIT en als thema "Kloosterkerk van de Ongeschoeide Karmelieten"

Samenkomst om 13.30u Burgstraat 92, 9000 Gent (voorkant van de kerk)



Start"wandeling" om 14.00u met gids en VGT tolk

De Kloosterkerk Paters Karmelieten, ook kloosterkerk van de ongeschoeide karmelieten genoemd, is een kerkgebouw in de Belgische stad Gent. De kerk werd gebouwd door de ongeschoeide karmelieten die zich vanaf 1651 in de stad vestigden.

Wie de wandeling wil deelnemen graag op tijd in te schrijven en dit vóór 10 mei 2017 !

En mailen naar thierrybekaert@hotmail.com of afgeven aan Thierry Bekaert (secretaris)

Naam + voornaam:

Is lid/niet-lid:

LID= GRATIS, niet-lid = € 5.00

Handtekening

.....

datum:

.../.../2017